

Nieuwsbrief woensdag 15 augustus 2007



Lieve familie en vrienden,

Inmiddels zijn we alweer ruim 8 dagen op Amerikaanse bodem, dus tijd voor een update. We hebben in de tussentijd met alle opa's en oma's driftig gekypt waarbij de webcam overuren draaide ☺ Heel gek om jullie in de oude vertrouwde omgeving te zien, terwijl wij zo hard bezig zijn om hier een bestaan op te bouwen in een hele nieuwe omgeving.

Hitte

Een veel terugkerende vraag is: 'Is het nou echt zo warm daar?' We kunnen hier volmondig op antwoorden: het is hier niet warm maar HEET. We hebben de hele dag alle lamellen potdicht zitten, anders trekt de airco het niet in huis. We hebben in alle slaapkamers en de woonkamer nog fans draaien ter ondersteuning. Rond een uur of twee 's middags bereikt de temperatuur in huis het hoogtepunt met zo'n 88 graden Fahrenheit (omgerekend ca. 31 graden Celcius); de airco trekt het dan echt niet meer. Dit klopt natuurlijk niet, dus we moeten hier nog even achteraan. Je snapt dan wel hoe heet het buiten is. In de garage is geen airco, dus die hebben we maar omgedoopt tot sauna, hahaha. De enige momenten waarop ik in de buitenlucht ben:

- vanuit de auto naar de supermarkt en v.v.
- van huis naar het zwembad op de fiets (dit is maar 200 m, maar lopend duurt me dit te lang en ben dan oververhit tegen de tijd dat ik daar aan kom)

Het is wel jammer dat je nu niet lekker de zon in huis hebt met daglicht, maar ja dat is nou eenmaal de tijd van het jaar is ons verteld. De inwoners van Florida klagen zelf ook steen en been en roepen allemaal: 'You'll love the winters'. Als de caissiere van Walmart hoort dat we uit Nederland komen, vraagt ze verbaasd: 'Do they speak a different language in Holland?' Hellup! Ze denken echt dat de wereld ophoudt bij de grens van de V.S.

Een verkoelende duik

De meisjes zwemmen elke dag en vaak zelfs twee keer per dag. Esmée gaat dan ook met sprongen vooruit en 'zwemt' nu zelfs al in het diepe zonder bandjes. Ze kan op haar rug het hele zwembad door; op haar buik gaat wat minder lang goed en wordt ze een soort duikboot (dit doet ze overigens expres want onder water vindt ze makkelijker zwemmen). Wat een dirkje he? Ze hebben allebei duikbrilletjes waardoor het zwemmen een extra dimensie krijgt. Er staat een leuke foto hiervan op onze weblog.

And you are?

We hebben inmiddels kennis gemaakt met onze directe burens en burens die in dezelfde wijk wonen. Ze zijn allemaal erg aardig en heten ons stuk voor stuk welkom in de 'community'. Met sommigen worden zelfs al telefoonnummers en adressen uitgewisseld. Grappig.



Vorige week zijn we met Kevin van de vliegschool naar de bank geweest om een rekening te openen. Hij heeft ons verder nog wat tips gegeven en ook een boekje dat we moeten bestuderen voor het theorie- en praktijkexamen voor je 'driver's license'. Jawel, als je hier langer dan een maand rondrijdt, MOET je een Amerikaans rijbewijs halen. Het maakt niet uit of je al een rijbewijs hebt, je moet gewoon opnieuw je roze papiertje halen (of wat voor kleur het hier ook heeft). Het schijnt niet erg ingewikkeld te zijn, maar toch Je rijdt overigens in je eigen auto af ☺

Zoals je hierboven al kunt zien, zijn we ook geslaagd voor een mooie SUV. Het leuke hieraan is dat we deze auto al min of meer uitgezocht hadden toen we nog in Nederland woonden. We hebben op autotrader.com gespeurd en eindigden toen bij deze 3,8l V6 die te koop stond bij de dealer in Daytona Beach (bekend van Daytona International Speedway). Hiermee kan ik straks veilig op en neer naar Orlando rijden.

Huis wordt thuis

Inmiddels is Ikea langsgeweest met alle bedden, matrassen en een bureau voor Noa. We hebben gelijk wat leuk beddengoed geshopt bij de K-Mart. Noa heeft iets van Highschool Musical en Esmée van Dora the Explorer. Ze voelen zich allebei helemaal thuis in hun slaapkamers. Naast hun bed prijkt een leuk fotolijstje met een foto van Beau erin (zie boven).

Verder zijn we bij een grote loods geweest met 'used furniture' (ze zeggen hier gek genoeg geen second-hand). We hebben hier een dressoir, eettafel met 4 stoelen, twee fauteuils, bureau, twee bijzettafeltjes en twee schemerlampen gekocht. Totaal \$ 688. Best een mooie prijs. We moeten nu alleen nog een bank en een salontafel. Verder nog wat kleine afmakertjes zoals nachtkastjes en een tweede bureau. Nieuw hebben we een mooie platte tv en een DVD-speler gekocht, dus we hebben al een paar leuke films kunnen kijken. Ik denk dat we meer dan 500 (!) TV kanalen hebben, gaat echt ergens over.

Hurricane

De vorige bewoner is al een paar keer langsgeweest om te informeren of alles duidelijk is en om nog wat spullen op te halen. Als we hem vragen hoe het er nou aan toegaat met een hurricane, geeft hij tekst en uitleg. Een citaat:

1. *Keep your car's gas tank FULL. Top the gas tank in your car off every couple of days. Lines get long; the gas supply becomes scarce and even non-existent the closer a storm gets to your area. Also, gas pumps do not operate without electricity and may not be available for days after a storm.*
2. *Go to the grocery store TODAY. Local supplies dwindle quickly leaving the shelves of most stores empty within a couple of days before the arrival of a storm. Stock up and store these items:*
 - a. *Water. You should have on hand at least one gallon of water per person, per day for at least three days, but preferably two weeks.*
 - b. *Non-perishable ready-to-eat foods that do not require refrigeration or cooking and little or no water.*



Slik ☹ Het schijnt dat als er een flinke hurricane voorbij komt, het heel normaal is dat je 3 dagen in huis moet blijven (geen school+werk), zonder electriciteit. Alle electriciteitskabels hangen hier boven de grond, dus deze gaan als eerste om bij een hurricane. Aangezien alles in huis op electra gaat (m.u.v. het warm water) kun je niets meer doen. Als de hurricane echt zwaar is, adviseert hij om je spullen in te pakken en te vertrekken. De 'weather forecasts' zijn hier vrij uitgebreid en erg gedetailleerd. Je wordt dus niet zomaar overvallen door het weer. Eventuele windhozen en tornado's worden al weken gemonitord en naarmate het dichterbij komt, kunnen de nieuwslezers precies vertellen waar, hoe laat en hoe erg het wordt verwacht.

Helibirds

Ik heb al een uitnodiging gekregen van de Helibirds; de Pilot's Wives Club. Dat klinkt heel decadent, maar het is vooral erg nuttig om hier deel van uit te maken. Ten eerste vanwege het contact met andere 'lotgenoten' (als buitenstaander in het buitenland), maar ook met praktische zaken word je geholpen. Ik heb a.s. vrijdag al twee afspraken: eentje met een Engelse dame (Jane) voor een 'cup of tea' en met Cathy waar we uitgenodigd zijn op de BBQ. Je begrijpt zij is Amerikaanse ☺

We hebben het in een week tijd al aardig op de rit hier. Het scheelt natuurlijk ook dat we in het voorjaar al de nodige voorbereidingen hebben getroffen. Volgende week ga ik weer eens de banden aanhalen met Wyndham Worldwide (moederbedrijf van Landal GreenParks). Noa begint a.s. maandag op school, spannend. Esmée volgt een week later. Peter start 10 september aan de vliegopleiding. Dus hij heeft nog even.

Al met al is deze eerste nieuwsbrief erg lang geworden, was niet de bedoeling. We hebben in deze eerste week ook zoveel indrukken opgedaan en zaken opgezet. Ik wil jullie bedanken voor alle lieve e-mails, kaarten en reacties op onze weblog. Erg leuk om te lezen. We houden jullie op de hoogte.

Veel liefs uit zonnig Florida,

Peter & Ingrid
Noa en Esmée

Ps Alle foto's zijn ook terug te vinden op gallery.dirgni.nl